

Ketelweg 16

'Eems-Hoeve'

Lange omweg

De familie de Regt is met een grote omweg in Flevoland terecht gekomen. Oorspronkelijk lag het ouderlijk bedrijf van vader Marcus de Regt (1921-2005) bij Kapelle in Zeeland. Marcus was de derde zoon en wilde graag een eigen bedrijf. Hij heeft overwogen om naar Canada te gaan, maar zijn vrouw Laurien (1926) wilde niet de grens over. Het werd Groningen, waarbij ze wel één voorwaarde stelde: er moet elektriciteit zijn! In 1951 verhuisde de familie van Kapelle naar Oterdum, vlakbij Delfzijl. De boerderij bij Oterdum moest begin jaren zestig voor de uitbreiding van de Eemshaven wijken, evenals het dorp Oterdum.

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Uitgiftejaar:</i> | <i>1963</i> |
| <i>Eerste pachter:</i> | <i>Marcus en Laurien de Regt-Rottier</i> |
| <i>Soort bedrijf:</i> | <i>Akkerbouw</i> |
| <i>Oppervlakte:</i> | <i>44 hectare</i> |
| <i>Tweede bewoners:</i> | <i>Chris en Geesje de Regt-Hamberg</i> |
| <i>Soort bedrijf:</i> | <i>Akkerbouw en eendenhouderij</i> |
| <i>Huidige bewoners:</i> | <i>Gerrit en Christa de Regt-Jonk, Maarten, Isabel en Cathelijne</i> |
| <i>Soort bedrijf:</i> | <i>Biologische akkerbouw</i> |



In 1963 kreeg Marcus een bedrijf van 44 hectare toegewezen in Oostelijk Flevoland en in 1964 verhuisde de familie met de kinderen Nico (1950), Leuntje (1951), Chris (1954), Joke (1957) en Ina (1958) naar Dronten. De salonwagen, de noodwoning in afwachting van de bouw van het huis, is mee verhuisd vanuit Groningen. Het bouwplan was zoals bij veel boeren: aardappelen, suikerbieten, graan, erwten en vlas. Er werd met buurman Tiddens samengewerkt. Met burens uit alle windstreken kwamen ook de diverse gebouwen naar Flevoland. Zo was het in het oosten van het land traditie om met Oud en Nieuw te 'slepen'. Dat betekende dat er spullen of machines van de ene boer, bij de ander op het erf of land werden gezet. Zo werden aan de Ketelweg alle groene brievenbussen verzameld en in de tuin van (nieuwe) buurman Jan Riemens gelegd. De volgende dag kwam iedereen kennismaken met Jan en zijn brievenbus ophalen. Bij Van Hoeve stond er een trekker met een pop in het land. Men vroeg zich af wie er toch zo lang aan het werk was...

Eind jaren zestig is er een traditie bij gekomen: het Ketelweg feest. Dit is ontstaan toen twee buurvrouwen, wonend aan het begin en einde van de Ketelweg, elkaar pas leerden kennen toen ze beiden in het ziekenhuis lagen. Deze jaarlijkse traditie wordt tot op de dag van vandaag in ere gehouden.

Zoon Nico is naar Canada geëmigreerd en Chris is met zijn vader in maatschap gegaan.

In februari 1981 is hij met zijn vrouw Geesje de Regt-Hamberg (1957) en Marcus (1980) op de boerderij gaan wonen. Daar zijn Gerrit (1981), Minarda (1983) en Laurens (1985) geboren.

In 1992 was Chris een van de eerste boeren in de polder die een tweede bedrijfstak begon in de eendenhouderij en dat is tot 2010 een succesvol onderdeel gebleven van het bedrijf.

Het leek er op dat Chris geen opvolger zou hebben en zodoende heeft er zelfs een bord 'te koop' in de tuin gestaan. Gerrit en zijn vrouw Christa de Regt-Jonk (1982) hebben in 2011 besloten het bedrijf over te nemen.

De proefvelden voor de uienveredeling, waar vader Chris mee is begonnen, heeft Gerrit voortgezet en de eendenschuur werd caravan- en botenstalling.

Inmiddels is de weg ingeslagen om het bedrijf om te schakelen naar een biologisch akkerbouwbedrijf. Samen met hun kinderen Maarten (2010), Isabel (2012) en Cathelijne (2014) hebben ze vertrouwen in de toekomst.

